



# Hörnsjöbladet

Oktober 2020

Utges av Hörnsjö Intresseförening  
bg. 5959-2246, swish 123 054 05 83

[www.hornsjo.se](http://www.hornsjo.se)



Material för nästa blad ska vara inskickat senast den 20 oktober för att garanteras plats. Annonser i Hörnsjöbladet kostar 50:-, större annonser kan kosta mera. Föreningarna i Hörnsjö annonserar gratis. Har du frågor om någon annons eller vill annonsera hör du av dig till [helen.hornlund@gmail.com](mailto:helen.hornlund@gmail.com) ring 070-336 30 19, lägg i postlåda Storvägen 31 eller kom förbi.

## Kreativtetscafé på Byahuset

Onsdag 7/10 18.30

Onsdag 21/10 18.30



Sewing & knitting



Öppet lördagar 12.00 – 16.00

Lördag 31 oktober serveras  
Åbrånets grillspett från 18.00.

För mer information titta på  
hemsidan.

[www.abranet.se](http://www.abranet.se)



**PRESTELES**  
TRÄDGÅRDSKAFÉ & LOGI

Öppettiderna kommer att variera  
en del under oktober,  
så säkrast är att gå in på hemsidan  
och läsa där.

[www.presteles.se](http://www.presteles.se)

Protokoll från årsmöten Holmbacka  
samfällighets-förening (GA13) och  
Hörnsjövägens samfällighets-förening (GA8 del  
1 & 2) samt styrelsemötet  
2020-09-09 finns på byns hemsida  
[www.hornsjo.se](http://www.hornsjo.se)

Ett stort och innerligt tack till alla er  
som jobbar för att vår fina by ska  
fortsätta att vara fin. Åkrarna brukas,  
dikena röjs och gräset hålls klippt  
vid bland annat Grillstuga och  
Byahus.



## Telefonförsäljaren ringer från Telebolaget

- Jädra telefon till att ringa!  
- Ja, hallå! Det är Jonny!  
- Hej. Jag heter Klara och ringer från Telebolaget. Stör jag?  
- Njääää...  
- Vad bra. Får jag fråga vad du har för telefon och hur gammal den är?  
- Tja. Det är en sån där svart i bakelit från 53 tror jag. Ärvde den efter en gammal faster.  
- Har du ingen mobil?  
- Joo. Det ligger nog en gammal på vinden.  
- Vad är det för märke?  
- Hmm... Brio tror jag den hette.  
- Brio?!  
- Ja den hängde över grabbens säng när han var liten. En så'n där med hästar på.  
- Haha. Nej, jag menar en mobiltelefon. Den här veckan har vi ett finfint erbjudande. Tecknar ni ett abonnemang får ni en Iphone 7 på köpet för bara 425 kronor i månaden. Fria mess och samtal under 24 månader ingår.  
- Vad ska jag med en sådan till?  
- Ja men, det är ju jättebra att ha. Tänk om ni går på stan och behöver ringa efter en taxi.

- Flicka lilla! Jag har sex kilometer till stan och så mycket sladd orkar jag inte bära på!  
- Ehh... Den är sladdlös...  
- Hur kommer rösterna in i den då? Har den nummerskiva?  
- Va? Nej det är den nya modellen med touch funktion. Ni kan ringa, surfa och messa. Alltså skicka små meddelanden och dela filer.  
- Det där med filer skiter jag i. Jag har en gammal rasp i vedbon. Det räcker! Ingår penna?  
- Ehh... Vadå penna!?  
- Ja, jag måste ju kunna skriva ett meddelande! Kulspets eller blyerts?  
- Öööö... Det är touch, man trycker bara på skärmen...  
- Hur vet den vad jag vill skriv då?  
- Mee... öö.. nu... ja... eh... Jag tror vi struntar i det hela. Ny teknik är kanske inte er stora styrka.  
- Nääe. Jag klarar mig gott på min bakelit 53:a!  
- Tack i alla fall för att jag fick uppta er tid. Adjö.  
- För all del, adjö!



## OKTOBER 2020

	1	To	
	2	F	
	3	L	
	4	S	
v.41	5	M	19.00 Bön på Byahuset och hemma
	6	Ti	
	7	O	18.30 Kreativitetscafé på Byahuset
	8	To	
	9	F	
	10	L	
	11	S	
v.42	12	M	19.00 Bön på Byahuset och hemma
	13	Ti	
	14	O	
	15	To	
	16	F	
	17	L	
	18	S	18.00 Söndagkväll i Missionskyrkan
v.43	19	M	19.00 Bön på Byahuset och hemma
T I P S R U N D A	20	Ti	
	21	O	18.30 Kreativitetscafé på Byahuset
	22	To	
	23	F	
	24	L	
	25	S	18.00 Allkristen kvällsgudstjänst EFS
v.44	26	M	19.00 Bön på Byahuset och hemma
	27	Ti	19.00 Tisdagkväll i Missionskyrkan
	28	O	
	29	To	
	30	F	19.00 Ljusvandring Skogskapellet
	31	L	



*Den ekumeniska bönegruppen ber vidare. Från oktober träffas de som vill på måndagar 19.00 – 20.00 på Byahuset, men det går också att be på distans hemma.*

*Coronapandemin är inte över ännu, så vi måste vara rädda om varandra! Var med i bön du också! Bönen har inga gränser!*

### Vecka 41

Kapellvägen, Levar EFS, D7-byn Torrböle

### Vecka 42

Kvarnvägen, Lögdeå EFS, D7-byn Hummelholm

### Vecka 43

Nyåkersvägen, Salemskyrkan i Mo, D7-byn Gräsmyr

### Vecka 44

Sågforsvägen, Pingstkyrkan i Mjösjöby, D7-byn Mullsjö

Har du ett böneämne kan du skicka det till Cecilia [cecstro@gmail.com](mailto:cecstro@gmail.com)

Det du berättar stannar inom bönegruppen.



*Sjung till Herrens ära alla länder! Kungör hans frälsning från dag till dag!*

*Första Krönikeboken 16:23 SFB98*

### SMK

**Söndag 18/10 18.00**

Söndagkväll i missionskyrkan.  
Agneta Lidström sjunger och talar.  
Månadsoffer

**Tisdag 27/10 19.00**

Tisdagkväll i missionskyrkan.  
Johan Wikström, Vännäs medverkar.

### EFS

**Söndag 25/10 18.00**

Allkristen kvällsgudstjänst



### Allhelgona vid Skogskapellet

**Fredag 30 oktober 19.00**

På grund av rådande pandemi har kyrkan ställt in den traditionella minnesgudstjänsten på Skogskapellet. Byns kyrkor kommer istället att inbjuda er alla till en enkel ljusvandring fredag 30 oktober 19.00.

Vi träffas innanför grindarna till en kort samling. Sedan går vi runt till de gravar där någon under året blivit begravd och tänder ett ljus och läser ett bibelord.

Den som vill kan sedan fortsätta att vandra runt på vår vackra kyrkogård, tända ljus och minnas alla de som varit en del av våra liv och vår by.



### Dags för en ny tipsrunda vecka 43

Denna gång är frågorna utsatta efter Norra sidans väg, på båda sidorna och efter hela vägen. Skriv ner svaren på ett papper där du även skriver namn och telefonnummer. Lägg det i postlåda Störvägen 31 eller fota av och skicka till 070-336 30 19. Du kan också skicka e-post [helen.hornlund@gmail.com](mailto:helen.hornlund@gmail.com)

Bland er som skickat in svar på frågorna lottas en vinnare ut och den personen vinner en omgång hemkocht kornmjölspalt med tillbehör. Blandade frågor, men ett tips är att du läser den andakt som finns på nästa sida i Hörnsjöbladet.

Lycka till! /Hörnsjö EFS

## Bussresan

Det var länge sedan Ralf känt sig så utvilad. Ändå låg han kvar en stund och funderade på om det verkligen var nödvändigt att gå upp nu. Men så fattade han beslutet, sträckte på sig och slog upp ögonen. Då fick han sitt livs chock. För han låg inte alls i sängen hemma i sovrummet. Istället befann han sig långt bak i en stor turistbuss. Genom fönstret såg han hur de susade fram på en bred motorväg. Många satt i sitt säte och sov. Ingen av dem verkade vara det minsta förvånad över att vara på bussen och ingen tycktes heller reagera över att han satt där. Detta gjorde honom lite lugnare. På något sätt måste det finnas en rimlig förklaring till allt det här.



Ralf drog några djupa andetag och försökte dämpa paniken. Samtidigt kunde han inte gärna sitta kvar där och låtsas som om ingenting hänt. På något sätt måste han ändå få reda på vad det här var för en buss och hur han kunnat hamna på den. Efter en stund repade han mod och vände sig mot mannen som satt bredvid honom.

- Ursäkta mig, sa han, men jag har sovit en stund. Och när jag vaknade befann jag mig på den här bussen. Pinsamt nog har jag inte den blekaste aning om hur jag hamnade här och jag vet heller inte vart bussen är på väg.

Mannen kastade en snabb blick på honom, sedan ryckte han obekymrat på axlarna.

- Det vet faktiskt inte jag heller. Men kan du inte vara tyst lite, jag håller på och tittar på en så spännande film.

Från TV-monitorn uppe i taket visades tydligen någon sorts actionkomedi. En stund satt Ralf tyst och tittade, han också. Det var verkligen en spännande film. Samtidigt bubblade frågorna inom honom, han kunde bara inte slå sig till ro. På något sätt måste han få reda på vad det var för något märkligt som drabbat honom. Därför vände han sig om. Där satt ett par som han heller aldrig sett förut.

- Ursäkta mig, sa han. Vet ni möjligen hur vi hamnade på den här bussen eller vart vi egentligen är på väg?

Paret log ursäktande mot honom.

- Nej, tyvärr, svarade de. Inte den blekaste aning. Men har du sett vilken utsikt? Nog är den underbar.

Bussen körde precis utmed stranden av en sjö, solen glittrade som silver i vattnet. Längre bort reste sig väldiga bergsmassiv. Det var verkligen hänförande. En lång stund satt Ralf bara där och tittade. Samtidigt bultade frågorna inom honom, han kunde bara inte slå sig till ro. Då fick han se en knapp uppe i taket. Han tryckte på den. Genast dök det upp en bussvärdinna som frågade om hon kunde stå till tjänst.

- Ja, sa Ralf. Jag undrar hur vi hamnade på den här bussen, varför vi är här och vart bussen egentligen är på väg.

Bussvärdinnan skakade på huvudet.

- Ingen aning, svarade hon, men vill du ha något att äta?

Några minuter senare satt han där med famnen full av godis och en stor burk cola, tittade på filmen och njöt av utsikten. Ändå kände han sig inte riktig nöjd. På något sätt måste han få reda på vad detta var för sorts buss. Till slut bestämde han sig för att fråga chauffören. Han krånglade sig ut och vandrade hela gången fram.

- Du då, sa han, du måste väl ändå kunna svara på mina frågor. Vad är det här för buss, hur har vi hamnat här och vart är den egentligen på väg? Chauffören kastade en snabb blick på Ralf, sedan slog han ut med ena armen.

- Tyvärr, sa han. Inte den blekaste aning. Jag bara kör.



Tänk om det är så att vi egentligen befinner oss i den här märkliga situationen, allihop. Biologiskt sett vet nog de flesta varifrån vi kommer och visst känner vi till vad som händer med en människokropp när hjärtat slutat slå. Men på ett djupare plan står vi där med en lång rad obesvarade frågor. Hur hamnade vi i själva verket på livets buss? Finns det någon djupare avsikt med tillvaron på den här jorden? Och vad händer efter döden? Vart är livets buss egentligen på väg?

Under långa perioder av livet kan vi nöja oss med att titta på livets videofilmer, smaka på godis och njuta av naturen runt omkring oss, men då och då bultar verkligheten på dörren. Med nästan kuslig intensitet står de gamla klassiska livsfrågorna där och pockar på ett svar.

Varifrån kommer vi människor?

Varför är vi här?

Och vart är vi egentligen på väg?

## Jag vill berätta!

När jag var 4 år så gick jag på söndagsskola på EFS bönhus här i Hörnsjö (*nuvarande Byahuset*). Vi höll till i lokalerna uppe på vinden. Jag tror att de allra flesta barnen i byn gick i söndagsskola på den tiden, antingen på EFS eller på Missionskyrkan. Sen blev det FG/PG, (*FlickGrupp/PojkGrupp*), sång i TRIO-kören och Öppet hus. Där i alla dessa grupper fick jag höra berättas om Jesus, Guds alldeles egna son som vann över döden genom att bli avrättad på ett kors och som sedan blev levande igen. Vi fick höra om hur Gud skapade vår jord och hur människorna i bibeln kämpade, precis som vi får göra ibland även i dessa dagar.

När blev jag då en kristen? Ja, jag kan faktiskt inte säga att det hände någon speciell dag eller speciellt år. På något sätt så blev det så självklart och sant redan då jag var ett barn. Tvivlen har funnits emellanåt, men jag har rätt snabbt känt att Jesus är en verklighet och jag kan inte låta bli att tro på honom. Jag förstår inte allt, men jag får tro i alla fall.

Ibland kan jag vara lite blind för vad Gud gör för mig. Jag ska berätta om en helt vanlig kväll när jag skulle hem från jobbet på NUS i Umeå. När jag säger hej då till en av mina kollegor så sa jag: "Hej då, nu ska jag ut på älg safari!" Oj, tänkte jag. Vad sa jag egentligen? Det undrade min kollega också. "Vaddå? Älg safari?" Så jag sa att jag bara skulle hem, men ibland så kunde det ju vara någon älg efter vägen. Jag byter om, sätter mig i bilen och far hemåt. Tack vare att jag sa det där konstiga om älg safari så var jag lite extra uppmärksam när jag körde. Tur var väl det, för vid 4 tillfällen efter vägen var älgar i farten. Jag var uppmärksam och tog det lugnt, så jag kom hem helskinnad. Det gick en tid och så kom det över mig att oj! Här hade Gud ett finger med i spelet då det slank ur mig det här om safari. Så detta till synes enkla kan helt klart ha räddat livet på mig. /Helen



## Chokladbollar

100 g smör  
1 dl socker  
3 msk kakao  
3 dl havregryn  
3 msk kallt kaffe

Recept: Smält smöret. Rör ihop socker, kakao, havregryn, kaffe och smöret.

Ställ in i kylskåp så att smeten stelnar lite. Forma bollar. Rulla i pärlsocker eller kokos. Låt den stelna i kylen.

På Jesus tid fick man baka allt bröd själv det fanns inga snabbköp med färdiga limpor. Kvinnorna malde först säden och sedan bakade de brödet på stenar i elden. Pojken som kom med fem bröd och två fiskar hade säkert hembakt bröd. Hans matsäck fick mätta många tusen när han gav den till Jesus så kan också det du bakar bli till välsignelse när du delar med dej till andra barn eller vuxna.

